
De EngelenTafel in cijfers

De EngelenTafel heeft een landelijk bereik, met verbinding op buurtniveau.

In 2017 waren er ca 25 tafels met 100 gasten.

In 2018 waren er ca 100 tafels met 425 gasten

In 2019 waren er ca 400 tafels met 2000 gasten

Het afgelopen jaar op een rij

1. In mei 2019 is besloten tot oprichting van de Stichting EngelenTafel conform de statuten (tekenen akte van oprichting: 12 juni 2019).
2. Voorzitter is de oprichter van de EngelenTafel Jeannette Saatrube-Vernooij. Neeltje Wijtvliet is secretaris, Peter Konijnenburg is lid, Joost Reijnen is penningmeester.
3. De kernboodschap van de EngelenTafel is: We stellen ons huis en hart open voor mensen die anders alleen zouden zijn met kerst. We nodigen mensen uit die alleen zijn met kerst en wel graag samen kerst vieren. De EngelenTafel verspreid het gedachtegoed. Ze motiveert, inspireert. Waar nodig en mogelijk faciliteert ze. De organisatie van de tafels is aan de Gidsen en Tafels. De EngelenTafel is daarbij een middel, geen doel.
4. Het gedachtegoed van de EngelenTafel gaat in de kern over het openen van harten en creëren van nieuwe verbindingen tussen mensen. Het gaat om bewustzijn van de omgeving en mensen voor wie samenzijn niet vanzelfsprekend is. Omzien naar elkaar en de kracht van de verbinding staan centraal.

5. We inspireren: voor aangaan van verbindingen en het creëren van ontmoetingen, leggen van nieuwe contacten en (mogelijk blijvende) verbindingen tussen diverse verschillende mensen. Het creëren van nieuwe vormen van invulling en zingeving bieden (in beginsel voor de kerstdagen/periode) en tot het creëren van kleine geluuksmomenten (door bijvoorbeeld samen te eten).
6. Vergaderfrequentie bestuur: Er hebben 6 bestuursvergaderingen plaatsgevonden in het afgelopen boekingsjaar.
7. De naam EngelenTafel en het logo zijn inmiddels beschermd.
8. Het beleidsplan op Hoofdpijnen voor 2019 is beschikbaar gesteld op de website.
9. Flyers en posters zijn ge-update en gedrukt. Flyers nu ook voor gasten.
10. Sinds oktober 2019 zijn 2 coördinatoren die ondersteuning bieden op administratief en ander ondersteunend werk van de EngelenTafel.
11. De ANBI status is na het aanleveren van aanvullende gegevens toegekend.
12. Er is mogelijkheid is om rechtstreeks te doneren via de website van de EngelenTafel.

Wat heeft het opgeleverd?

De EngelenTafel heeft een landelijk bereik, met verbinding op buurtniveau.

In 2017 waren er ca 25 tafels met 100 gasten.

In 2018 waren er ca 100 tafels met 425 gasten

In 2019 waren er ca 400 tafels met 2000 gasten

In 2020....

Evaluatie kerst 2019

In de aanloop naar kerst...

Opvallend is, dat dit jaar voor het eerst in grotere getale mensen zichzelf rechtstreeks aan hebben gemeld om aan te schuiven bij een tafel. De drempel is voor sommigen dus al lager komen te liggen.

De Toolbox op de website is relatief weinig bezocht. De vraag is of hier werkelijk gebruik van wordt gemaakt.

De ervaring heeft inmiddels uitgewezen hoe belangrijk het is dat er binnen de instanties iemand is die De EngelenTafel omarmt.

De EngelenTafel in Nederland

De EngelenTafel heeft haar vleugels verder uitgeslagen. In 2019 zijn er Tafels georganiseerd door heel Nederland. De naamsbekendheid is vergroot.

Deze trend willen we als Stichting in 2020 verder voortzetten.

Wie schuift er aan?

Door deze ontwikkeling ontstaat de vraag:

In hoeverre houden we de regie over wie er aanschuift tijdens een EngelenTafel?

Conclusie:

De kernboodschap van de Stichting blijft: Mensen uitnodigen met kerst die anders alleen zijn met kerst en wel graag samen kerst vieren.

De Stichting inspireert en motiveert mensen om samen kerst te vieren. Waar mogelijk ook faciliteren. Met als hoger doel om verbinding te maken en meer respect te hebben voor elkaar gedurende het hele jaar.

De vraag wie je wel en niet uitnodigt leggen we neer bij degene die een Tafel organiseert. Vind je het lastig om daarover te communiceren. Dan kan een Gids je helpen.

Als Tafel organisator kun je je naast de vraag “wie viert er alleen kerst dit jaar”, ook de vraag stellen:

“Wie heb je al lang niet meer gezien?” of “Wie zou je graag nog eens willen spreken?”

Belangrijk is dat je het zelf leuk vind om iemand aan tafel uit te nodigen, of bij iemand aan te schuiven. Dat het voor jezelf goed voelt en dat je niet voor een ander aanneemt waar zijn/haar behoefte is. Bij twijfel: stel de vraag aan jezelf, je tafelgenoten en de gast(en). Wat wil je, wat verwacht je? En geef helder aan: Wat wil ik, wat kan ik bieden.